

De Trom van Sint-Joris

Na de succesvolle viering van 450 jaar Veltwijck eren we dit jaar de gerestaureerde Trom van de Ridderlijke Sint-Jorisgilde. Dit instrument gaat terug tot 1771. In het kasteel komt u alles te weten over schuttersgilden van Ekeren. Om 14 uur start er een authentiek kruisboogtoernooi op de site van de Ridderlijke Sint-Jorisgilde.

Podium

14 uur ~ Dansgroep De Uiltjes {volksdans}
16 uur ~ Akyur {percussieband met oorsprong in Ekeren}
17 uur ~ Eerbetoon aan De Trom {muzikale optocht}
19 uur ~ Prima Nocta {Keltische spektakelband}

Kasteel

14.30, 15.30 en 16.30 uur ~ Koorzang door Con Amore

Vreemde Bosgeluiden

Hoax {ambient}, Branches {bospercussie} en Asthoreth {doom/drone}



“*Breng je eigen trommel, rammelaar of instrument mee! Om 17 uur trekken we massaal ten velde voor de finale van het katapulttoernooi en kunnen de kinderen het opnemen tegen echte ridders.*”



Middeleeuws dorp

Ambachtenmarkt met muntslaan, kaarsenmaecker, smidse, schildknapschool, muizendorp, kruisezels, bijenhotel, middeleeuwse seintorens ...

Demonstraties

Tornooi van Veltwijck (Balansboog 20 meter)
Reuzenkatapult, Tafelkatapulten voor kinderen,
Zwaardvechten en Veldslag van de Kleine Man.

Muziekoptredens

Prima Nocta, De Uiltjes, Akyur, Hoax, Asthoreth en Con Amore.

Magisch Vuurspektakel

Drumspektakel met aansluitend vuurwerk.



“*In het kasteeldomein en ten velde kunt ghij tot 21 uur, in verscheidene herbergen net als op de terrassen van de vereenighingen terecht, voor heerlijken drank ende spijs.*”

Na het vuurwerk 'Happy Hour' aan de achterkant van het kasteel!”



DISTRICT EKEREN

www.ekeren.be
03 292 67 30

Ekeren



Kasteelfeesten

De Trom van Sint-Joris



Zaterdag 17 september 2016
Veltwijckpark, Ekeren

Ridders en jonkvrouwen vieren feest in en rond kasteel Veltwijck!

September staat in Ekeren traditiegetrouw in teken van enkele traditionele feesten. Het grootste feest was en is elk jaar de Septemberkermis die sinds 2014 werd omgedoopt tot Kasteelfeesten. Na de succesvolle viering van 450 Jaar Veltwijck eren we dit jaar de gerestaureerde Trom van Sint-Joris.



In het middeleeuws dorp, tussen het poortgebouw en het kasteel, vindt de ambachtenmarkt plaats. Leer zelf broodbakken of kaarsen smelten. Of leef u uit in de schildknaepenschool en ontdek alles over middeleeuwse wapens en vechttechnieken.

Legende

- | | |
|---|--|
| 1. Dreef ~ Hofnar | 13. Doelhuis ~ Kruisboogschieten |
| 2. Wipmaatschappij De Hoop | 14. Tornado van Veltwijck |
| 3. Vreemde bosgeluiden | 15. Wandelbos ~ Koddige kruisezels |
| 4. Speeltuin | 16. Grasveld ~ Hold the Barrels |
| 5. Geef het wachtwoord | 17. Vijver ~ Herberg |
| 6. Middeleeuwse ambachtenmarkt | 18. Beeld ~ Geest van Flora |
| 7. Rozentuin ~ Herberg | 19. Middeleeuwse seintorens |
| 8. Podium ~ De Uiltjes, Akyur, Prima Nocta | 20. Oever ~ Insecten- & bijenhotel |
| 9. Kasteelplein ~ Beul | 21. Grachtpad ~ Muizendorp |
| 10. Tentoonstelling 'De Trom van Sint-Joris' | 22. Katapulttornooi {vooraf inschrijven} |
| 11. DAN ~ Schatten van Ekeren | 23. Melée {zwaardgevecht} + Veldslag van de Kleine Man |
| 12. Oever ~ Herberg & Middeleeuwse bordspelen | 24. Magisch vuurspektakel {21 uur} |

De Ridderlijke Sint-Jorisgilde

13 tot 17 uur ~ Kruisbooginitiatie voor kinderen
14 tot 16:00 ~ Balanskruisboog 20 meter {verschillende Gildes gaan het duel aan}
16.30 uur ~ Prijsuitreiking en eerbetoon aan de Trom van Sint-Joris

Wipmaatschappij De Hoop

13 tot 18 uur ~ Toelichting in de herberg
15 tot 16 uur ~ Schieting staande wip {achter gesloten tralies}

Ten Velde (A-terrein)

13:00-17:00 ~ Katapultschieten {vooraf inschrijven per ploeg van 3}
13:00-17:00 ~ Tafelkatapulten voor kinderen
17:30 ~ Melée {zwaardgevecht}+ Veldslag van de Kleine Man

“Onderneemt u graag zelf actie? Neem dan deel aan het katapulttornooi. Verenigingen en bewoners kunnen vooraf inschrijven in teams van 3 personen via www.ekeren.be.”



Foto: Frederik Beyens